



Πανηγύρι της Αγίας Τριάδας



Γίνετε στην κορυφή Τρίκορφο, σε υψόμετρο 1500μ, με εκπληκτική θέα, την Ναύπακτο, τον Κορινθιακό και την Γέφυρα Ρίου Αντιρρίου.

Το εκκλησάκι είναι καινούργιο μόλις πέντε ετών. Το εκκλησάκι και ο χώρος έχουν διαμορφωθεί με συνδρομές των χωριανών, μεράκι και πολύ αγάπη. Εκτός από το εκκλησάκι έχουν φτιαχτεί μια ωραία πέτρινη βρύση με τρεχούμενο νερό. Πιο δίπλα υπάρχουν τραπέζια και παγκάκια από κορμούς δέντρων μέσα στα έλατα. Η θέα από το εκκλησάκι είναι μοναδική, όχι μόνο για την ομορφιά του θεάματος αλλά και για την τεράστια απόσταση και έκταση που μπορεί να διανύσει το μάτι σου. Είναι και αυτό μια αφορμή για να νιώσουν όλοι ότι το κεράκι που ανάβουν στο εκκλησάκι είναι ένα «ευχαριστώ» στον δημιουργό όλου αυτού του μεγαλείου. Σε μικρή απόσταση είναι και η κορυφή του βουνού και πολλοί είναι αυτή που την επισκέπτονται.

Τα εγκαίνια της Εκκλησίας

Εγκαινιάσθηκε στις 29 Ιουλίου στην Τσουκνίδα το εκκλησάκι της η Αγίας Τριάδας με την παρουσία πολλών



χωριανών και επισκεπτών που ήρθαν από πολλά μέρη. Από νωρίς άρχισε η ειδική πρώτη λειτουργία στο νέο ναό και στη συνέχεια στήθηκε ωραίο γλέντι στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με ξύλινα τραπέζια και καθίσματα, λίγο πιο πάνω.

Πριν το φαγητό και το χορό, εκ μέρους του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου ο Θάνος Μηλιώνης ευχαρίστησε αυτούς που συνέβαλαν με οποιοδήποτε τρόπο στην δημιουργία της εκκλησίας και έκανε ειδική αναφορά στο Θανάση Μανιώτη που διαμόρφωσε το χώρο του γλεντιού. Ο πρόεδρος του Συλλόγου ευχαρίστησε κι αυτός με τη σειρά του όσους ξεκίνησαν την ιδέα και μόχθησαν στη συνέχεια ώστε να μπορούμε γιορτάζουμε κάθε χρόνο στο βουνό κι ο Χρήστος με τα παρακάτω λόγια ευχήθηκε, να γιορτάζουμε από εδώ και πέρα κάθε χρόνο αρχές Ιουνίου «την Αγία – Τριάδα, αλλά και την Άνοιξη που την εποχή αυτή θα είναι στις δόξες της»:

«Μη λείπετε την των προγόνων τάξη» έλεγε ο μεγάλος αρχαίος φιλόσοφος Πλάτωνας, δηλαδή, μην εγκαταλείπετε τις παραδόσεις και τα έθιμα των προγόνων. Και το χωριό μας είχε και έχει πλούσιες παραδόσεις και έθιμα. Όμως οι καιροί αλλάζουν παρασέρνοντας και ξεριζώνοντας πολλές συνήθειες χωρίς να βάζουν κάτι άλλο αξιόλογο στη θέση τους....

Το χωριό μας είχε μακρά εκδρομική παράδοση που έφτασε ως τις μέρες μας, μα τελευταία έχει ατονήσει. Υπάρχουν ιστορίες για εκδρομές και γλέντια στην Κοκκινόβρυση πριν εκατό τόσα χρόνια, ενώ είχε στα ορεινά του ξωκλήσια που ο εορτασμός τους συνδύαζε την εκδρομή και το γλέντι.

Λίγο πιο πάνω απ' εδώ είναι τα ερείπια του παλιού Αϊ-Κωνσταντίνου με ιστορία πάνω από 300 χρόνια. Απέναντι στη ράχη βρισκόταν ο Αϊ-Λιάς. Αυτά τα δυο εκκλησάκια ήρθαμε, με σεβασμό προς τους προγόνους μας, να ξαναζωντανέψουμε με το καινούργιο εκκλησάκι που φτιάξαμε εδώ, που το μέρος είναι προσιτό. Ο Άγιος Κωνσταντίνος και ο Προφήτης Ηλίας είχαν τιμηθεί με άλλα εκκλησάκια, κοντά στο χωριό, κι έτσι εδώ επιλέχθηκε να τιμηθεί η Αγία Τριάδα. Της Αγίας Τριάδας πέφτει πάντα Κυριακή τις αρχές του Ιούνη, που τα βουνά μας είναι Άνοιξη. Έτσι κι οι ξενιτεμένοι του χωριού μας έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σ' αυτή τη γιορτή, την εκδρομή και το γλέντι.

